

# Η αγάπη του Πατέρα

Ο γνωστός Ινδός ευαγγελιστής Sando Sunda Sing, διηγήθηκε μια φορά την εξής ιστορία:

**Ένας βασιλιάς** είχε έναν υπηρέτη, που ήταν ένας πολύ έξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος. Κάποια μέρα, αυτός ο υπηρέτης έγινε Χριστιανός και άρχισε να μιλά για τον Χριστό σ' όλο το λαό. Έλεγε σ' όλους ότι πιστεύει σ' ένα μεγάλο Θεό που άφησε τον ουρανό και μέσω του Γιου Του, του Ιησού Χριστού, ήρθε στη γη για να τους σώσει από την αμαρτία και το θάνατο.

Ο βασιλιάς, μη μπορώντας να αντιληφθεί αυτή την αλήθεια, του είπε:

«Εγώ, όταν θέλω να γίνει κάτι, προστάζω τον υπηρέτη μου κι αυτό αρκεί. Γιατί να έρθει ο ίδιος, «ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων», όπως εσείς οι Χριστιανοί αποκαλείτε το Θεό σας, σ' αυτόν τον κόσμο και δεν έστειλε έναν από τους υπηρέτες του;»



Ο βασιλιάς έπρεπε να είχε απολύσει τον υπηρέτη του, γιατί είχε απαρνηθεί τη θρησκεία του κι έγινε Χριστιανός. Επειδή όμως τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, του υποσχέθηκε ότι θα του έδινε χάρη, αν βέβαια μπορούσε να του απαντήσει ικανοποιητικά στην παραπάνω ερώτηση.

«Μεγαλειότατε, δώστε μου 24 ώρες διορία και θα σας απαντήσω», είπε ο υπηρέτης. Αμέσως μετά πήγε στο δωμάτιό του και προσευχήθηκε.

Ύστερα φώναξε έναν έμπειρο ξυλογλύπτη και του παράγγειλε να σμιλεύσει στα γρήγορα μια κούκλα, που να μοιάζει στο δίχρονο αγοράκι του βασιλιά. Του παρήγγειλε ακόμα, να την ντύσει ακριβώς με τα ίδια ρούχα που φορούσε και το μικρό πριγκιπόπουλο.

Την επόμενη μέρα, ο βασιλιάς, όπως συνήθιζε, βγήκε για βαρκάδα στη βασιλική λίμνη. Ο γλύπτης είχε την εντολή να κρυφτεί στην όχθη της λίμνης και, μόλις ο υπηρέτης θα του έκανε νόημα, να ρίξει την κούκλα στο νερό.

Έτσι κι έγινε!

Ο βασιλιάς, μόλις είδε την κούκλα να πέφτει μέσα στη λίμνη και νομίζοντας ότι πρόκειται για το ίδιο του το παιδί, πήδηξε μέσα στο νερό.

Ο υπηρέτης τότε, έτρεξε και τον ρώτησε: «Μεγαλειότατε, γιατί θελήσατε να σώσετε εσείς ο ίδιος το παιδί σας, ενώ θα αρκούσε ένας λόγος προς τον υπηρέτη σας;»

«Ήταν η καρδιά του πατέρα, που έπρεπε να ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο», απάντησε ο βασιλιάς.

Τότε ο υπηρέτης του εξήγησε:

«Κατά τον ίδιο τρόπο, βασιλιά μου, ο Θεός μου δεν αρκέστηκε στο να στείλει ένα μήνυμα σωτηρίας στους ανθρώπους, μέσω ενός δούλου Του. Η καρδιά και η αγάπη του ουράνιου Πατέρα μου, Τον έκαναν να κατέβει ο Ίδιος από τον ουρανό για να μας σώσει.»

Η Αγία Γραφή λέει:

«Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή Του Γιο, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωάννης 3:16).